

1 Stefan (27)

Beroep: mede-eigenaar Snow Experience

Geeft les in: Oostenrijk

Relatie: ja



"Veel van mijn familieleden wilden skileraar worden, maar niemand heeft iets met die droom gedaan. Na mijn studie greep ik mijn kans en samen met drie partners ben ik Snow Experience begonnen. Als leraar tour ik dan met gevorderde skiërs door de omgeving op zogenaamde skisafari's. Mijn hele leven staat nu in het teken van skiën: tijdens de wintermaanden ben ik in Oostenrijk en in de zomer werk ik aan ons bedrijf. Skileraar ben je niet alleen op de piste, je moet ook in de bar zijn. Ik begin het seizoen met bier, na vier weken gaat dat vervelen en stap ik over op de witte wijn met 7UP en de winter wordt afgesloten met Flugel. Ook het flirten hoort erbij, maar omdat ik een vriendin heb, zit er op zekere hoogte echt een stop op."

2 Vincent (35)

Beroep: verkoopondersteuning in de sloofbranche

Geeft les in: Oostenrijk, maar ook privé-les in Nederland

Relatie: nee



"Toen ik drie jaar oud was, werd ik door mijn ouders op de ski's geduwd en bleek dat ik er talent voor had. Jaren later nam een collega

van mij ontslag om zijn geluk als skileraar te zoeken en toen dacht ik: dat wil ik ook! Vervolgens heb ik ook mijn baan opgezegd om naar de sneeuw te gaan. In het begin gaf ik les aan kinderen, daar begint bijna iedere skileraar mee. Maar ondertussen krijg ik de BN'ers en de bange vrouwen. Als iemand echt te bang is, halen we even twee alcoholische drankjes. Daarna zijn ze meer ontspannen en gaat het een stuk beter! De skileraren hebben de naam, maar de vakantiegangers

kunnen er ook wat van. Sommige meiden sluiten onderling weddenschappen af wie als eerste een skileraar kan pakken. Maar eerlijk is eerlijk, hoewel ik nu meer diepgang zoek in een relatie, heb ik ook een tijd het motto aangehangen: iedere bus een klus (skileraar-jargon voor: uit elke bus een vakantie-liefje, red.)."

3 Ton (42)

Beroep: business developer in E-commerce

Geeft les in: Oostenrijk

Relatie: ja, en vader van twee dochters en een zoon



"Skiën doe ik al achtendertig jaar, maar het was altijd alleen een hobby. Ik werkte tachtig uur per week en dat ging me tegenstaan. In mijn

nieuwe werk maak ik ook nog wel overuren, maar binnen dit bedrijf krijg ik in de winter vrij om lekker mijn hoofd leeg te maken als skileraar. Even een paar weken genieten van de minder serieuze kant van het leven. In Oostenrijk geef ik onder andere les aan visueel gehandicapte kinderen. Zij zijn overmatig geconcentreerd en heel gepassioneerd om iets nieuws te leren, dat vind ik mooi om te zien. Maar ook in andere klassen geef ik veel persoonlijke aandacht. Ik ben altijd eerder op de baan dan de les begint. Als mensen dat eenmaal weten, komen sommigen wat eerder om extra tips te krijgen. De Oostenrijkse skileraren zijn heel erg van de klok, maar ik ben ook voor en na de les nog beschikbaar."

4 Ernst (30)

Beroep: werkvoorbereider in de bouw en deeltijdstudent filosofie

Geeft les in: Skipiste Nieuwegein

Relatie: nee



"Het voordeel van lesgeven op een borstelbaan is dat ik het hele jaar door mijn hobby kan uitoefenen. Ik geef voornamelijk les aan jonge kinderen en beginners, dat vind ik ook het leukst,

*Privés winnen?
Stem via www.vrouw.nl
op uw favoriete
skileraar!*

omdat je dan snel vooruitgang ziet. Iemand komt binnen en kan nog niets en na een paar lessen zijn ze zelf verbaasd over hoe snel ze het onder de knie hebben gekregen. Volgens mij kan iedereen leren skiën, maar je moet er wel zin in hebben. Mopperkonten die blijven volhouden dat ze het niet kunnen, hebben er uiteindelijk ook veel meer moeite mee. Ik had ooit een mevrouw die de eerste les verschrikkelijk moest huilen omdat ze zo bang was, voor mij is dat een uitdaging. Ik heb op haar ingepraat en het vergeleken met autorijden: dat is in het begin ook eng, maar uiteindelijk had mevrouw toch ook haar rijbewijs gehaald? En zo moet je als skileraar soms even iets meer laten zien dan alleen een skihouding."

5 Alex (35)

Beroep: eigenaar van Oxalex schepenverhuur

Geeft les in: Oostenrijk

Relatie: nee



"Als driejarig jongetje stond ik al op de ski's. Mijn ouders hadden een kwekerij, dus wij konden nooit in de zomer op vakantie. Ik

ben altijd blijven skiën en dit is alweer het zestiende seizoen dat ik leraar ben. Ik geef zowel ski- als snowboardles, maar ik geef ook les aan de snowboardleraren van onze skischool. Omdat ik al zo lang les geef, komen er mensen speciaal voor mij naar St. Johann in Tirol. Ze willen zelf weer even opgefrist worden of ze vragen of ik hun kinderen les wil geven. Zo heb ik bij een aantal families al verschillende generaties leren skiën. Na de lessen krijgen mijn cursisten ook après-skiles, ik ben namelijk ook dj in een après-skibar. Het vele drinken en flirten gaat zo een beetje aan mij voorbij, maar ik weet uiteindelijk ook mijn momentjes wel te pakken."